

Tre MKV-studenter berättar

”Livet i Madrid är helt fantastiskt, det händer alltid något nytt och atmosfären är väldigt trevlig och livfull. Nu tar jag en master inom IT management på Chalmers och arbetar som marknadsföringskonsult. Jag lärde mig massor i Madrid, framförallt hur viktigt det är att förstå andra kulturer när det gäller arbete och samarbete.

Jag rekommenderar starkt att åka – jag lovar att du inte kommer ångra dig!”

Jonas Gille åkte till Madrid och Universidad Rey Juan Carlos 2014 och läste Corporate sociology, Marketing research etc.

”Min uppfattning är att om jag står och stampar på samma plats så kommer jag ingenvart. Därför valde jag att resa över Atlanten och prova på Kanada i en termin – detta beslut ångrar jag inte en sekund. Jag har alltid tyckt om att lära mig nya saker och söker alltid efter nya upplevelser. **Varje ny plats och varje ny bekantskap på denna resa har utvecklat och inspirerat mig till att bli en bättre version av mig själv.**”

Emma Nilsson åkte till Ryers i Toronto, Kanada hösten 2015 och läste visuell design.

”Jag gjorde en Minor Field Study i Zambia och undersökte hur Youth Vision Zambia använde sig av mobiltelefoner vid sexualupplysning – ett tabubelagt ämne. Det som lockade var den globala aspekten och äventyret! **Det går inte en dag utan att jag uppskattar alla människor jag mött som lärt mig något nytt.** Mottagen blev man med öppna armar och det enda råd jag kan ge är att våga testa, våga fråga och delta – det är så minnen för livet skapas. Något som också varit positivt är de reaktioner jag fått från arbetsgivare när jag berättat om resan.”

Sol Agin åkte till Lusaka i Zambia 2013. Nu har hon en doktorandtjänst vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.