

## Utlands-VFU och examensarbete i Varanasi, Indien (VT 2017)

Jag valde att ta chansen att göra en del av min sista VFU samt examensarbete i Indien. Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av andra kulturer och av att resa och har länge velat studera utomlands. Att det blev just Indien var till en början inte helt självklart. Flera av mina kurskamrater åkte till andra ställen men för mig lockade Indien mer, förmodligen på grund av mitt intresse för yoga och indisk mat.

Varanasi är en plats olik någon annan jag besökt. Jag hade läst guideböcker innan för att förbereda mig (rekommenderar förövrigt att göra det), och på många sätt var det precis som jag tänkt mig. Ändå var det något helt annat att uppleva det själv. De bästa orden för att beskriva resan är nog ”intensitet” och ”kontraster”. Intensitet just för att allt är så intensivt. Mängden människor och alla intryck i form av ljud, lukter, smaker och färger. Kontraster dels för den stora kontrasten från Sverige. Dels för kontrasterna i Indien, mellan till exempel det otroligt vackra å ena sidan och smutsen å andra sidan, det fattiga å ena sidan och det rika å andra. Just detta tycker jag var väldigt lärorikt och något som jag satte i relation till hur vi har det i Sverige. Att det är så annorlunda från vad jag var van vid sedan innan är till stor del charmen, tycker jag, och något som satte igång många tankar och ifrågasättande.

Jag tror verkligen att min resa till Indien är en erfarenhet som jag kommer att ha stor användning av i mitt läraryrke. Barnen jag mötte där och den lilla inblick i deras vardag som jag fick är förmodligen det som jag kommer minnas mest och ha kvar närmast mitt hjärta. Att kombinera både VFU och examensarbete rekommenderar jag också. VFU:n gav mig möjlighet att i första hand lära känna barnen och verksamheten med ett öppet sinne istället för att i första hand försöka analysera och ifrågasätta. Examensarbete gav mig å andra sidan möjlighet att fördjupa min förståelse för verksamheten och skolsystemet i Indien.

Jag är så otroligt glad att jag åkte och tycker att alla som är det minsta sugna att åka ska göra det! Det var skönt att komma hem och bearbeta alla intryck och tankar och reflektera över hur annorlunda människors liv kan vara. Men nu vill jag åka tillbaka, till Varanasi och till andra platser i Indien. Jag tror inte att det finns någon annan plats i världen som är som Varanasi och Indien. Min resa till Indien är en upplevelse och ett minne som jag alltid kommer bära med mig.