

Utbytestermin – Bishop's University, Québec, Kanada

Redan när jag sökte till IT-designprogrammet på Karlstad Universitet hade jag i baktanke att försöka söka mig utomlands under en termin. Jag har alltid tyckt om att resa och uppleva andra kulturer, så att plugga utomlands kändes som ett bra sätt att kombinera nytta med nöje. Efter att ha ansökt via internationella kontoret så fick jag en plats på Bishop's University i Québec, Kanada under höstterminen 2011.



Bishop's University är ett litet universitet med drygt 2000 studenter, att jämföra med Karlstads 12500. Skolan ligger i det lilla samhället Lennoxville med ca 5000 invånare, som har en mataffär, några caféer, två barer och självklart en McDonald's. I princip alla utbytesstudenter bor på universitets campus

tillsammans med förstaårsstudenterna, vilket gör att det skapas en väldigt bra gemenskap där man efter ett tag känner igen de flesta. Jag bodde själv i ett rum på 11 m², vilket är en stor skillnad mot i Sverige där de allra flesta bor i egna lägenheter. Alla måltider äts i matsalen på skolan som var öppen från 7 på morgonen till 11 på kvällen, och när man bor på campus får man köpa en "meal plan", som gör att man kan komma och gå som man vill och äta obegränsat. Man behövde aldrig gå hungrig!

Utöver detta har universitetet ett flertal caféer och en egen mini-affär. På skolan fanns också en sporthall med gym, simhall, fotbollsplaner och t.o.m. en egen nattklubb. Det fanns alltså ständigt saker att göra när man inte satt och pluggade, och dessutom fanns olika "klubbar" som erbjöd aktiviteter runt universitetet. Jag själv var med i Running club och Soccer club, men det fanns klubbar för i stort sett allt man kan tänka sig.

Att studera på ett kanadensiskt universitet skiljer sig en del från det svenska systemet. Förutom den självklara biten att all undervisning sker på engelska så läser man även alla kurser på en termin parallellt. De allra flesta kurser hade tentor både mitt i och i slutet av terminen, och dessutom inlämningsuppgifter och eventuella projektarbeten. Detta kanske låter som mer arbete än på en kurs i Sverige, men personligen tycker jag att mängden skola motsvarar den samma som i Sverige.

En annan stor fördel med att plugga utomlands är möjligheten att upptäcka nya områden och ett annat land. Tillsammans med kompisar som jag träffade på universitetet åkte vi på helgerna till Montréal, Québec City, Ottawa och Boston. Under dessa resor skapades oförglömliga minnen och i Boston gick en av mina stora drömmar i uppfyllelse, jag fick se min första NHL-match i ishockey. Utöver detta anordnade organisationen för internationella studenter en resa till

Tadoussac vid atlantkusten, där vi åkte ut i gummibåtar och för att se valar i det vilda. Det var en mäktig upplevelse att ha se en 15 meter lång val komma och blåsa ut luft 10 meter från en!

Jag kommer aldrig glömma de upplevelser jag har från Bishop's. Jag minns hur nervös jag var innan jag

reste över allt nytt och att inte hitta några kompisar. Det visade sig vara helt onödigt eftersom de flesta som åker på utbytesstudier åker helt ensamma och är i exakt samma sits som en själv. Jag träffade mängder av människor från hela världen och de gjorde min tid på skolan oförglömlig. Att studera utomlands är ett av de bästa besluten jag har tagit i mitt liv, och jag har inte ångrat det för en sekund. Om du är det minsta sugen på att studera utomlands tycker jag verkligen att du ska ta chansen och söka, det är ett minne för livet!



Med vänlig hälsning
Mikael Borg